

# Mini/Mikro Dagbog for Prins Hamlets gruppe Sommerlejr 2016 på Gillagstig, Sødesåsen.

Lørdag d. 16 juni 2016

Kære dagbog

I dag skulle vi endelig afsted på årets spejderlejr på Gillastig På Søderåsen i Sverige.

Vi startede ved hytterne på Gl. hellebækvej kl 8.00 hvor vi pakkede bussen og sagde farvel til mor og far hvorefter vi kørte til færgen.

Da vi kom ombord på færgen gik vi op på dækket for at nyde solen, her mødte vi en masse kinesere/japanere der var helt vilde med at tage billeder sammen med os. Det virkede lidt tosset, men også meget sjovt .



Turen til Gillastig tog en lille time i bus.

Da vi kom frem, satte vi telte op og spiste frokost.

Efter frokost gik vi rundt på hele området, for at se hvad Gillastig kan tilbyde.



Her fandt vi "Ønskebøgen" hvor man kan ønske lige hvad men ønsker sig allermost .....

Men der er meget der skal laves på en spejderlejr, findes brænde, lave bål, lave køkkenbord ud af rafter.

Det regnede en par timer, men heldigvis er det dejligt varmt.

Tørvejr igen og tid til aftensmaden.

Den stod på spaghetti og kødsovs, mums..

Efter aftensmad vaskede vi op og sad og hyggede ved bålet inden vi gik i seng og fik læst godnat historie .

En dejlig dag, glæder mig til i morgen . Godnat 😊Zzz



Søndag d 17 juni 2016

Kære dagbog

Dejligt at vågne til fuglekvidder og sol på himlen.  
Flaghejsning kl 8, med sang og hvor Peter lærte os hvordan en sikahjort og elg siger.  
En information vi ikke helt ved hvad jeg skal bruge til, men det kan være at det bare er noget man skal kunne som spejder ? Men det lød ret sjovt ☺



Efter morgenmad snakkede mikroer/minier om hvordan man er en god kammerat og hvordan man selv er med til at skabe en god lejr.

Mikroerne var på en lille morgentur over til junior og stor spejder der har bygget en lejr i den anden ende af Gillastig. Vi havde vingummier med som bestikkelse og fik til gengæld lært noget om kompas....

I dag skal vi bygge lejren op og lave aktiviteter til den Store "Spejder Olympiade" senere på ugen.  
Vi har bygget en Vertikal Bungee jump, et Grenå-tårn, et morgens madsbord, et kagebord og gummistøvle holdere.



Midt på dagen, besøgte minier også de store spejdere. Det var sjovt at se hvordan de har bygget deres lejr med køkkenbord med ovn og det hele. Her mødte vi Andrea.

Andrea er junior spejder og hun legede med os, og vi dannede Andra's-fanklub .

Hvor vi alle legede at vi var  
Markus - bodyguard - Frida - bankbestyrer -  
Sofia - lejemor - Astrid - fodmassør  
Viktoria - assistent - Ida - livredder - Karla - manager  
Supersjovt .. ☺



Aftensmaden stod på hjemmelavede burgere  
Lavet over bål, bare lækkert.

Til dessert fik vi pandekage, i ental, men nøj den var god.

Sengetid og godnat historie  
En dejlig dag

Godnat og sov godt ☺zzz



**Mandag d. 18 juni 2016**

Kære dagbog

Undskyld, jeg ikke nåede at skrive i går aftes, men jeg var meget træt efter en fed dag, og faldt i søvn inden jeg fik skrevet dagens historie. Mandag, var det den Store "**Spejder Olympiade**" dag ☺ Dagen startede med flaghejsning som vi plejer kl. 8.00, hvor Peter, lærte os om hvordan en fugl, en hund og et æsel lyder. Ting end hver spejder bare skal vide...

Morgenmaden blev spist indenfor fordi det regnede for meget. ☺ Formiddagen gik med at bygge forhindringer til den Store "**Spejder Olympiade**" Mikroerne fik startet på deres bålkapper så de har en til aftenens lejrbrål

Og klokken 12 spiste vi pølser med brød, også startede "Legene" Morten Nyhegn kom løbende med den Olympiske ild, ind på pladsen, i løbetøj,



hentet hele vejen fra Grækenland. Ish..☺ Efter opvarmning blev vi delt op i blandede hold, med mikroer, minier, Juniorer og spejdere. Vi skulle finde på et patrulje navn og et råb. Og alle fandt på mange fede navne og sjove råb.

Der var en forhindringsbane, gummistøvlekast, Vertikal bungee jump, luftkanonskydning, blindebuk labyrinth, blindebowling, hurtig-bål og dart.



Vi havde 20 minutter til hver disciplin, og som i et rigtig olympiade, skulle vi vise hvor gode til at løse opgaven, og der blev givet point for udførsel.

## "Forhindringsbane"

Hvem mon kom igennem banen hurtigst muligt?

Jeg hørte at det var Marko der fik den hurtigste tid på 1 min 9 sek. Skarpt forfulgt af Jacob (spejderleder)



## "Gummistøvlekast"

Kaste en gummistøvle længst.

Det lyder nemt, men det var Super svært, for man skulle ha næsen i den retning støvlen skulle kastes og svinge den mellem benene og over ryggen, min støvle fløj hele tiden den forkerte vej



## "Vertikal Bungee jump"

En masse cykelslanger, hvor det gjaldt om at sætte en pløk så langt ud på banen som muligt.



## "Luftkanonskydning"

Super sjov, man skyder en colaflaske afsted med trykluft fra en cykelpumpe, og skal ramme en skydeskive på græsset. Det var jeg go til, og kom næsten i midten.



## "Blindebuk labyrint"

En spejder stod i et højt tårn, og guidede en anden spejder, der har bind for øjnende gennem en labyrint.

Der var bonuspoint for at hente en gryde midt på banen, og den var der vingummi sutter i.

Lidt svært, med super sjovt, og dejligt med lidt slik

## "Hurtig-bål"

Brænd en snor over hurtigst.

Ikke noget problem når man har bålbevis



## "Blindebowling"

Bowling med bind for øjnene, også rigtig sjovt.

## "Blindekastning"

Hvem kan få flest point.



Jeg ved ikke lige hvilken en der var den sjoveste, men hvis jeg skal vælge en så var det forhindringsbane.... og luftkanonskydning... og blinde.....og ... Efter vores OL spiste vi aftensmad. Vi spiste rigtig mange pitabrød med skinke og grøntsager.

I dag er sidste dag vi alle sammen er samlet da familie- og mikropejderene tager hjem tirsdag efter middag. Så vi samlede alle spejdere til lejrball på den store ballplads. Da vi kom der ned stod Theis og Nyhegn udklædt i det fineste galla tøj.

Det er sjovt at være samlet, vi sang nogle sange og der var sjov underholdning med skyggejægeren, forstørrelses ormen, løvejagt og cowboy historie hvor vi alle sammen skulle sige en lyd eller en sætning når vores person blev nævnt, PIV-sjovt



Efter lejrball, var det sengetid og der gik ikke længe for hele lejren var helt stille.....

Godnat og sov godt 😊zzz

**Tirsdag d. 19 juni 2016**

Kære dagbog

Vågnede efter en dejlig tiltrængt nats søvn  
Til flaghejsning kl 8, hejste vi flaget og  
sang en sang også fik Peter, lokket Betina  
til at sige som en sikahjort -  
Det var sjovt ! 😊



Morgenmad var dejlig lige med undtagelse  
med havregrøden der havde fået alt for meget  
salt.

Efter morgenmaden var det tid til at rengøre de  
fælles toiletter, og bagefter komme i bad.  
Vi har hele stor hytten med 2 baderum  
og dejligt varmt vand i massevis - skønt.

Inden frokost gik vi sammen med  
familiespejderene ned til en lille sø  
for at finde insekter.

Vi fandt en vand-edderkop og der var  
en igle der sugede sig fast til Claus's  
finger. Den var godt nok ulækker.

Da vi kom hjem, fortalte Jacob om bål  
og om hvor galt, man kan komme af  
sted med ild.



Resten af dagen brugte vi på af lege  
og slappe af, skyde med vandkanoner  
og lave hule i skoven, i sol fra en  
skyfri himmel.

Aftensmad :

Spaghetti Carbonara alla Mette

Mikroerne gennemførte Gillastig O-  
løbet, 9 poster fordelt ud over hele  
grunden inklusive vådområder, på un-  
der en time, en fin tid, kun slået af  
troppers Andrea der var 9 minutter  
hurtigere.

Aftenen sluttede af med sang,  
pandekager og skumfiduser over bål.  
Også i soveposen og høre godnat  
historie

Godnat og sov godt 😊zzz



Onsdag d. 20 juni 2016

Kære dagbog

Det er det bedste i verden at ligge i telt og vågne til fuglekvidder og sol fra en næsten skyfri himmel. Det er bare det gode spejderliv.

Til flaghejsning trak Nyhegn "lederkortet" og bad Peter om at sige som en Elg. Peter tager tilløb til at sige en lyd og i det samme tager Nyhegn en dåse op af lommen der siger som en "muuh" .. Meget sjovt, men man skulle nok ha været der ..



De store spejdere, plejer at spise morgen mad i deres egen lejr, men idag kom de over og spiste morgenmad med os inden de skulle på tur og sove ude i skoven til imorgen. Det var rigtigt hyggeligt.

Vi skulle også på tur i dag, heldigvis, Ikke helt til i morgen, men bare en lille udflugt til en sø der hedder "Odensoen", der ligger i nærheden af Gillastig.

Solen skinnende fra en skyfri himmel, og det var dejlige at gå gennem skoven, uden rygsæk, og kigge på den smukke Svenske natur. Vi så en masse dyrespor og en masse dyr. Vi så et egern, en Stålmorm, en Skarnbasse, en blå Bille der flyttede rundt på afføring) og en masse Frøer.

Søen var meget smuk. Den lå ved nogle meget høje skrænter, som vi først skulle ned af.



Da vi kom ned til søen satte vi os med fødderne i vandet og bare nød den smukke udsigt. Vi havde taget fiskenet og spande med og det var fedt at se hvor mange dyr der var i et lille glas vand.

Efter vores lille fodbad skulle vi op af skrænten og hjem igen, hvor vi lavede snobrød og pølser over bål.



Turen til søen og tilbage var 8 km, så dem der ville, gik de sidste 2 km i skoven sammen med Mille for at tage 10 km mærket.

5 km mærke til Thilde, Astrid, Markus

10 km mærke til Victoria, Sofia, Lukas Elias og Ida.

Årrh.... Det var en god tur.

Emil fra mikroerne, var på besøg i Peter's lejr, hvor han fik sit spejdnavn. Han blev døbt med hoved nedad, og fik navnet "Lille Per", i leder poolen (Et lille soppebassin)

Aftensmad :

Pizza lavet i brændeovn

Og til dessert svensk jordbærgrød med fløde

Da det var tid til godnat, og vi gik over til teltene, var alle 4 telte dækket af flyvemyrer, men heldigvis kun udvendig. Så da vi lå i vores soveposer, og kiggede op i teltduen kunne man se alle myrene kræver rundt uden for.

"Fedt, med fjernsyn i toppen af teltet"



I dag var der bonus på godnat historier for vi hørte hele 3 stk.

Tak for en dejlig dag og godnat 😊zzz

"Odensøen"

Er dannet ved en kolossal stor isklump er blevet liggende i løst materiale for over tusinde år siden.

Temperaturen begyndte at stige og isklumpen sank ned i grunden og isen smeltede langsomt.

Det enorme pres fra isklumpen dannede de stejle skrænter ved søen, der har en dybde på ca. 20 m.





**Torsdag d. 21 juni 2016**

Kære dagbog

Sommer, sommer, sommer

Klokken er 07:30 og solen skinner fra en skyfri himmel og der er helt stille i lejren .

Og da Mille stak hovedet ind i teltet til både mikro og mini teltet lå alle og sov, inklusiv Betina. Da vi samledes til flaghejsning kl 8 og hang der allerede noget i flagstangen. Vi troede først at vi havde glemt at tage flaget ned, men det var en kjole og en abdragt. Det så sjovt ud .



Da klokken var 8.05 og det stadig kun var mikro/mini der mødt frem, gik vi ned for at se hvorfor troppen ikke stod klar til flaghejsning. De store spejdere er stadig på tur, og derfor var nogle af deres ledere alene "hjemme". Og de snorksov. Det var sjovt da vi alle sammen stak hovedet igennem teltåbningen og sagde godmorgen til dem. Men det syntes de tydeligvis ikke....

Vi skulle efter morgenmad, tage uniform på, rette tørklædet og gøre klar til at have nogle af store spejderledere, som vikar i et par timer.

Klokken 10.00 stod vi alle på række uden for troppens lejr og klar til at se hvordan de store spejders lejr ser ud. Der er en meget flot lejr. Så gik vi tilbage til vores egen lejr for at gøre den lige så flot som de stores lejr. Peter fortalte os om hvordan man rydder op i teltet om hvordan man lagde sin uniform sammen og hvordan man opfører sig på en lejr. Men det mest spændende var hvordan man fik et teltene til at flyve, det var fedt. ☺



Da vi var færdige med lejren

og alt bare var rigtig flot, gik vi på række tilbage til de store spejders lejr. Her fandt vi Betina, Mille & Claus med fødderne i et soppebassin, og en kop kaffe/the i hånden. Vi fik også lov til at hoppe i. Da vi havde fortalt om alt de vi havde lært, og vores ledere havde fået tørret deres fødder, viste vi dem rundt i vores teltlejr version 2.0

Gillastig har et mærke de kalder "GOOD TURN" og hvis der er noget vi elsker i Prins Hamlet, så er det mærket. For at modtage dette mærke skal man gøre en god gerning for stedet, og de ville gerne have at vi flyttede brændet i brændeskuret ind under halvtaget samt at vi brændte en masse pap. Så vi gik i gang med at slæbe brænde og fik de store spejdere til at tage de helt store stykker. Og hvis jeg selv skal sige det, så blev det godt nok flot, Og vi var ret trætte da endelig blev færdige.

Aftensmad :

Primimad som vi selv lavede og tilberede i glødebål.

Klokken halv 9, lå vi alle i vores soveposer og fik læst godnathistorie

ØV....

I morgen er det allerede den sidste hele dag på årets spejderlejr.

Godnat ☺zzz



**Fredag d. 22 juni 2016**

Kære dagbog

Sommer og 27 grader, skønt ☺

I dag, var det os, der ikke kunne komme ud af posen, og vi måtte løbe op til flagstangen. Vi nåede det kun lige inden troppen kom gående, puha det var tæt på.

Efter morgenmad fortsatte vi på Prins Hamlet's Totempæl. Vi fik pionererne på Gillastig til at skære en 3m stor stamme til os og troppen bar den til lejren, og Jacob & Mille har brugt det meste af dagen på at udforme, afbarke, sode og skrive navne i Totempælen



Vi brugte dagen til, at lukke lejren ned efter en fantastisk uge med storslået vejr. Vi fik pakket de telte vi ikke har brug for sammen og samle alle ting i vores rygsæk, så det er nemmere at pakke den i morgen.



Jeg har glemt at fortælle dig om "Tutten"

Det er vores helt egen slikbutik, og den holder åben en gang i mellem, så kan vi købe billig slik. I dag er det 3. og sidste gang "Tutten" holder åben, på denne lejr.

Sommeren er virkelig over os, og varmen er meget intens, så vi besluttede at det var tid til en rigtig vandkamp. Alle spejdere blev sat til at fylde vandballoner i en hel time, 700 stk. Reglerne blev sat, og så kunne kampen begynde.

Til at begynde med måtte man kun tage en ballon fra trillebøren ad gangen og man var fredet hvis man havde ens farve balloner, Men det blev meget hurtigt et en "Full Blown" vandballon kamp, alle mod alle, store som små.

Fedt og rigtigt sjovt !!!! ☺☺☺



I dag er sidste aften, og troppen har lavet helstegte kyllinger over bål, med pastasalat og hvidløgs tzatziki Og det var de gode til.

Da det var sidste aften på årets spejderlejr samledes vi alle til fælles bål på den store bålplads. Troppen havde forberedt underholdning og det var dejligt at sidde i solen, foran bålet og grine og ha det sjovt. Stine fra Gillastig og hendes familie var gæster ved vores lejr-bål og til sidst gav hun os "GOOD TURN" for vores indsats på Gillastig.



Efter bål var det tid til at kravle i posen for sidste gang på denne lejr. Da vi havde taget minierne telt ned, skulle alle mikroer og minierne sove sammen. Ikke så meget plads, men super hyggeligt.

Lige en lille godnat historie og så godnat ☺zzz



## Lørdag d 23 juni 2016

Kære dagbog

Vi vågnede i en stor klump i den ene ende af teltet.  
Men vi havde sovet dejligt....

Idag er det sidste dag, på årets spejderlejr  
og vi trænger alle sammen til at komme hjem i bad, rigtig længe ...

Da vi kom op til flagstangen hang der 2 kander, et piskeris og en spand.  
Meget mærkeligt ....



I dag skal vi pakke alt sammen, få plads til alle vores ting i rygsækken, og stille den op til huset. Vi skal vælte helt lejren, og alt skal være, som da vi kom for en uge side. Vi skal skære alle reb over på alle de borde, vi har lavet i ugens løb og slæbe alle rafterne retur til rafteskuret. Det er hårdt arbejde..

Efter hurtig frokost og indvielse af Totempælen.  
Vi skulle hver især pege på vores eget navn som er hakket ind i Totempælen.

Derefter fyldte vi bussen og kørte mod Danmark igen. Hele vejen hjem sang vi kim Larsens sange, god underholdning

Endelig hjemme ....

Det var dejligt at kramme på mor og far da vi kom hjem til hytterne igen  
Også hjem i bad...

Slut ....



Det har været en fantastisk lejr. Og glæder mig til til Spejdernes Lejr.  
Lejren er fra den 22 -30. Juli 2017, hvor ca. 40.000 spejdere samles i Sønderborg.  
<http://spejderneslejr.dk/da/>



Tak til alle spejdere, spejderledere og spejderforældre for en sjov og dejlig sommerlejr.

Tak til

Peter Visnek, Theis, Simon, Nyhegn, Betina, Mille, Claus, Jacob, Anna-Marie, Eline, Lasse, Asbjørn, Peter, Pia, Mette, Thomas & Louise for at gøre denne tur mulig.

Kæmpe TAK til alle der fik køkkenet til at fungere som en velsmurt maskine, og en stor tak som køkkenchef Anna-Marie, som styrede køkkenet med hård hånd hele ugen.

Dagbogen er skrevet af Mille & Claus, ud fra spejdernes egne kommentarer, og oplevelser.

Se alle billederne på Prins Hamlets Facebookside

[https://www.facebook.com/PrinsHamletGruppe/photos/?tab=album&album\\_id=1169847456412123](https://www.facebook.com/PrinsHamletGruppe/photos/?tab=album&album_id=1169847456412123)