

Spejdernes lejr 2017 I Sønderborg

Dagbog for Minierne fra Prins Hamlets Gruppe

“Vi sætter spor”



Lørdag d. 22. Juli 2017

Endelig er det tid til at komme afsted på lejr

Dagen startede meget tidligt, for vi skulle mødes ved Helsingør Hallen kl 7.30, og der skulle vi endda ha spist morgenmad og ha pakket rygsæk og smurt madpakke.

Bussen kørte fra hallen kl 08.15.

Vinke farvel til mor og far og afsted mod Jylland.

Bussen var i 2 etager og fyldt med franske og danske spejdere. På turen spillede vi kort, og fik skejser armbånd på, og øvede os på fransk.

Mille har lavet en Dansk/Fransk/Engelsk oversættelse med de mest almindelige sætninger. Fransk er godt nok svært. Men Super sjovt at høre de Franske spejder tale Dansk, de var forbavsende gode til det 👍



Endelig fremme i Sønderborg 🎉

Vi skynder os ud af bussen, finder vores rygsæk.

Hold da op, lejeren er endnu større end forventet.

Vi finder skiltet hvor der står "Tårnet" ➡️ SOON på og begynder at gå, og det bliver vi ved med.

Godt trætte af at slæbe på vores alt for tunge rygsække, finder vi en Prins Hamlet Spejder, og en masse telte, fedt vi er fremme. 👍

Vi smider vores ting ind i et telt for at tage et vel fortjent hvil, i det samme åbner himmelen sig og så står det ned i lår tykke stråler.



Da det holdt op med at regne, viste det sig hurtigt, at selv om vi ikke kan snakke med de Franske spejdere, kan man sagtens lære noget af hinanden. En Fransk mini spejder forsøgte at lære Ida, hvordan man "pifte" uden græstrå. Det var fedt at se hvordan, de kommunikerede, og hvor nysgerrige de var på hinanden, uden at kunne tale sammen 😊

Da vi ikke har fået gravet ud til bålplads endnu, stod Aftensmaden står på sandwich, mums....

Klokken 8, var det tid til af finde tandbørsten frem og finde den rigtige sovepose.

Godnat og sov godt 🌙



Søndag d. 23. Juli 2017

Dagen startede kl 5.30 med det ene telt der larmede

Kl 6.00 af en stor lastbil der leverede rafter til nabo lejren.

Så kan man jo lige så godt stå op, og starte en ny dag....

DMI har varslet heldags regn og skybrud med lyn og torden 😞🤔

Klokken 8 var vi til morgensamling for hele "Telegraftårnet". Som altid synger vi "Der er ingen ting der maner" og hejser Dannebrog, og bagefter den franske national sang og hejser det franske flag.

Det franske flag var bare 4 gange så stort som Dannebrog. Det så helt forkert ud, og der gik heller ikke længe, før det blev taget ned igen 🤔



Vi mangler stadig at lave rigtig meget i lejren selv om vi har gravede en 10 m lang bålplads og lavet overdækkede borde, til kl. 23.30 i går.

Men lige som vi er kommet godt igang, bliver det mørkt og vandet vælter ned igen.

37.000 spejdere, som alle laver mad over bål, bruger rigtig meget brænde. Og der er kun få steder, hvor det er tilladt at skære brænde med motorsav.

Der var 2 mænd, i vores underlejr, der kunne og havde udstyret til at save med motorsav. Så mens himmel og hav stod i et, bruger vi tiden til at save og slæbe brænde til hele "Telegraftårnet"
Efter flere timers hårdt slid, i silende regn, kom der enkelte huller i skyerne, og så var tid til at lege turist på lejren.



Wow Spejdernes Lejr er stor. 😊
Vi fandt supermarkedet i knudepunktet. Den ene hylde efter den anden med slik og kage 🍷.



Bagefter nød vi udsigten fra verdens største støvle - størrelse 3600... Herfra kunne man se udover hele lejren 😊👍 Den er bygget for at stå der permanent fremover.



I dag var der åbnings-cermoni for Spejdernes lejr 2017
Alle 37.000 spejdere mødte op foran scenen til sang og underholdning.
Et fantastisk syn. 😊



For første gang på lejren skinner solen fra en næsten skyfri himmel.

Fedt at se hvor mange spejdere der er samlet på denne fantastiske lejr. der var en masse underholdning, og dans, vi råbte et råb, og sang fællessang.



Der var en historie om en snegl, en grashoppe, en mariehøne, og en myrer, der skulle på Spejdernes lejr. Det kunne vores minier godt lig. Klokken er 2230 inden vi er hjemme i lejren og finder soveposen.

Gad vide hvad vi skal imorgen ?

Godnat og sov godt **zzz**

Se hele åbnings-cermoni her
<https://youtu.be/t2T2ev4Em4E>

Mandag d. 24. Juli 2017

I dag stod vi sent op, fordi vi kom sent i seng.
Op til flag hejsning og derefter morgenmad.
Vi skulle besøge "The Beast",
en 270 m lang hoppeborg. Og den er bare mega sjov, den var ligesom
en militærbane, og lidt svær.. mest sjov 😊



Bagefter gik vi ned på "Knudepunktet" hvor Betina gav lige den is vil ville ha 🍦

Jeg fik en Daim , den var god 👍

😊 TAK for is, Betina 🍦 😊 🍦

På vejen fik vi lavet et nyt sejt "mini" råb.

(se video her <https://www.facebook.com/PrinsHamletGruppe/videos/1549675355095996/>)

*'Minierne fra Prins Hamlet,
vi kan sagtens være samlet,
når vi er på tur,
er det noget der dur'*



Lejren er kæmpe stor og efter isen, gik vi en tur på området.

Overfor støvlen, havde DR - Sommer Summarum, slået sig ned hele ugen.

Da vi kom forbi var showet lige slut, og vi nåede lige at tage et billede sammen med værterne, Isabel og Silja.

I hver underlejr er der et lille supermarked, og på knudepunktet er der et kæmpe supermarked, en "Spejder Sport", en "55' Nord", en leder cafe, en Stark, et museum og meget mere.



Hos "Stark" brænde vi "Spejdernes lejr 2017" i et stykke træ, i supermarked købte vi kage og slik, og i "Spejder Sport" købte vi "Spejdernes lejr 2017 mug (kop) og lomme knive.



Efter frokost tog Kamilla og Emilie halvdelen af lejren ned og klatre, mens den anden halvdel tog en slapper i lejren. Klatrevægen var meget høj, og hvis man kom helt op, fik man et mærke.



Hver dag uddeler vi "Grisen" 🐷, til det telt der ikke har telt orden. For anden dag i træk, måtte vi lægge "Grisen" ned i kassen igen, fordi begge telte, var helt ryddet op, og stod som flyvende telte. (Kanten på teltet er rullet op)

Aftensmad stod på pasta og kødsovs med masser af grønsager, mums 😊

Sengetid kl 21

Godnat og sov godt 🌙

Tirsdag d. 25. Juli 2017

Dagen startede kl 06.30 så vi kan nå op til DR's "Sommer Summarum"
Efter morgenmaden, vasker vi altid vores tallerkner op.

— Dagens mini —

Stående foran vores 2 ferskvand dunke, og stiller spørgsmålet udover hele pladsen.
Hvilken en er der varmt vand i ??

Hmmmm..... 🤔??

Så afsted til "Sommer Summarum"

Som sender "Live" fra Spejdernes lejr hele ugen.

Vi landede ved "Sum"-bussen ved 8 tiden, hvor vi normalt har flag hejsning, det nåede vi ikke i dag, også gjalt det bare om at have det sjovt og komme med i tv 😊 og det kom da også.



På vej hjem til lejren, gik lige forbi "Stark" tømmerhandel, og købte en stor plade, til vores køkkenbord, som vi bar hjem til lejren. Den var tung. På den lange tur hjem, fangede en af lejrens fotograferne, et billede af de hårdt arbejdende spejdere, som ligger på lejrens Instagram - <https://instagram.com/p/BXAO59cl9k-/>



Markus og Emil ville ikke se Sommer Summarum, og havde brugt tiden på at tage i spejder sport og købe knive. Da vi kom hjem fortalte de os at vores Dannebrog var skrumpet i størrelse. "Det" havde fået "Fransk" gødning, havde lejrchefen sagt.



Vores Dannebrog er nu ikke større end et A5 og ved siden af det, i forvejen alt for store Franske flag, er det næsten ikke til at få øje på 🇩🇰 (Dannebrog er der, øverst på billedet)



Vores Dannebrog er nu ikke større end et A5 og ved siden af det, i forvejen alt for store Franske flag, er det næsten ikke til at få øje på 🇩🇰 (Dannebrog er der, øverst på billedet)

I alle andre lande holder man Jul den 25 December
Så i dag er der 6 måneder til Juledag og derfor fejrede mange på lejren "halv-jul", med dans om "juletræ" sang jule sange og spiste flæskesteg. Vores egne storspejdere stegte en helstegt pattegris i denne anledning .



DMI har ikke lige frem været søde ved os. Vi har ellers bestilt i god tid, men det ser ud til de har taget fejl af ordren. I dag har lovet heldags regn og det, og det var det der blev leverede. Men på trods af det våde sommervejr, fik vi både lavet køkkenbord og vandpost.

Victoria lærte de andre hvordan man laver en besnøring, så vi har virkelig fået lavet noget på lejren i dag. Aftensmaden stod på Boller i karry ala SL17. Efter aftensmaden lavede vi selv en pandekage, og inviterede alle de Franske spejdere til at lave en pandekage over bål, for det havde de aldrig prøvet.



Dagen sluttede uden en dråbe vand og den smukkeste røde solnedgang og spejdernes lejr

Godnat og sov godt **zzz**

Gris holder fridag, pga regn



Onsdag d. 26. Juli 2017

Hurraaaa. Ingen Regn 😊👍

Op med en tørresnoren, så vi kan få tørret alt vores våde tøj og soveposer.

I dag skal vi "underlejrddag" også kaldt "Sønderjyskdaw".

Op lidt i 7, morgenmad og flaghejsning. Kl 9 mødtes vi igen ved flagstangen, og fik udleveret en "rød" Telegraftårnet T-shirt.

Nu blev vi delt op i 16 hold, blandet i alder, gruppe og nationalitet. Vi skulle have Sønderjysk-ring-ridning konkurrence, bygge en hest og med en rytter på "hesten" og fange ringen

Først byggede vi og pyntede hesten, og senere konkurrerede alle 16 hold mod hinanden.

Vinderen skulle kæmpe med vinderne fra de andre underlejre, for at finde SL17 ring-ridder vinderen.

MiniCitat:

"Det var rigtig sjovt, at bygge hesten, sammen med nogle børn og voksne man sket ikke kendte."

"Mega sjovt at blive båret, på hesten, men sindssygt svært at fange ringen."

Citat slut.

Til eftermiddag fik vi sønderjysk kagebord - Gammeldaws æblekage, kannelsnegle, pandekager, wienerbrød.





Til aftensmad fik vi "Spejder Snysk".
 Stegte pølser med mel-jævnede grøntsager.
 Sidst på dagen fik vi tid til at sætte 2 pæle op til en hængekøje samt
 skrive navne og Spejdernes Lejr logo på vores hængekøje
 Kl 19.30 samledes vi til fælles underlejer bål for hele Telegraftårnet,
 med underholdning og sang.



Godnat og sov godt **zzz**



—Dagens mini—

Leder : Er i søde at tage jeres vasketøj, på tørresnoren og lægge det på plads !

Mini forsvinder ind i teltet . Og kommer ud igen lidt efter..

Mini : Hvor skal jeg ligge det ??

Leder : du skal bare ligge det på plads, i din rygsæk? 

Mini : Nej, hvor skal jeg ligge mit vasketøj ?

Mini står med favnen fyldt med snavset vasketøj ...  

Torsdag d. 27. Juli 2017

I dag fik Mille og Claus fridag. Kamilla og Emilie tog alle tøserne først på hoppeborgen, og efter frokost afsted på spejdernes museum, hvor de havde gamle uniformer, mærker og telte. Da vi kom hjem til lejren drak vi en kop kakao.

Markus og Emil tog til Dybbøl mølle og legede soldater fra 1864 med Lasse.



Vejret har ikke lige frem været sommervejr, så gjorde hvad vi kunne for at sende en besked til vejrguderne om at få meget mere sol og varme, og for at i verden mindre regn 🌞 ☁️



Til aften lavede vi primmad i foliebakke
 Vi lavede hver vores egen mad, med
 kartofler, gulerødder, løg, hvidløg, og
 kalkun kød i tern.



Foliebakke

blev lagt direkte ind i bålets bløder.
 Og det var bare lækkert.

Til dessert fik vi "Stegte æbler"
 Et stort æble, med brum farin, rosiner, smør
 og kanel. Folie om og 20 min i gløderne, og
 der var høj luksus dessert 😊👍

Godnat og sov godt 🚗

—Dagens-mini—

Leder: Hvorfor gør du ikke,
 som jeg ber' dig om ?

Mini: Jeg hørte ikke hvad du sagde,
 jeg SÅ på noget andet !

Leder: Ok, Så vil jeg gerne have du
 lukker øjnene, så fortæller jeg det
 lige igen ! 😂



Fredag d. 28. Juli 2017



I dag overholder vi endelig de Danske flagregler 😊 🇩🇰
Historien vi fik fortalt var at Det Franske flage havde ligget i "falsk" fransk gødning, den samme som gjorde

det danske flag mindre, tidligere.



Efter morgenmad, kom Sonja forbi for at se om Grisen 🐷 skal uddeles. Heldigvis var teltene i god orden og Grisen blev ikke udelt 👍
Lejrens supermarkeder bugner af slik, og næsten ingen frugt.
Så vi valgte at gå op til den nærmeste gårdbutik for at købe frugt og sodavand. Vi kom til at købe en hel kasse æbler, så der var nok til hele Prins Hamlet Gruppe.



SL17 lejren er kæmpe stor og det er fedt at se hvad de andre spejdere på lejren har fundet på. Så vi gå ned til et imponerende bygningsværk med telte, i 3 sals højde, og fik lov til at få en rundtur til øverste etage. Fed udsigt fra toppen 🏕️🏕️🏕️



Da vi kom i gennem "Knudepunktet" stoppede vi ved lejrens lokalradio, hvor de delte T-shirts ud til hård trængende spejdere. Der gik ikke længe før Emil, stod på scenen og blev interviewet live i radioen, og hentede en T-shirt med hjem til lejren. Radioen havde også en konkurrence der hedder "Den lede lederdyt" hvor det gjaldt om at spise en 1/4 citron måne hurtigst, kampen kom til at stå mellem Maya & Astrid og Claus. Maya & Astrid's taktik var at proppe kage i hovedet hurtigst muligt. og endte med at næste at blive kvalt i kage, og vi måtte holde en "reklamepause" inden vi fortsatte. Efter at ha slikket gulvet rent for krummer, vandt pigerne, og Claus tabte aftenens opvask.

Aftensmad : Kalkun i grønt -
"Jambalaya gryde" - mums



Efter aftensmad tog vi over til "NØRD" for at lave en kædereaktions maskine. Vi fik udleveret en billard kugle og en klokke, en rulle sejlgarn og noget tape. Opgaven gik ud på at få klokken til at ringe. Midt i området stod en masse kasser med gamle støvsugerslanger, rør, biler, figurer, pinde m.m.



Efter 1 1/2 time og utallige forsøg, lykkedes det os at komme hele vejen rundt, og få klokken til at ringe, til stor jubel fra alle medvirkende



Se video <https://www.facebook.com/PrinsHamletGruppe/videos/1556026424460889/>



Godnat og sov godt

— Dagens-mini —

Ved bålet.

Kan i samle/ hente brænde så vi kan lave aftensmad ?

Mini svarer: Jeg har ikke noget brænde, og bliver stående !  

Lørdag d. 29. Juli 2017

I dag er den sidste rigtige dag på lejren.
 Vågner til mega regnvejr, heldigvis skinnende solen da det var tid til flaghejsning.
 I dag er det tid til at bryde den lejr ned som vi har brugt hele ugen til at bygge.
 Mærkeligt at se lejren stille og roligt forsvinde igen

I dag er det Theis's 25 års jubilæumsdag som spejder og det blev fejret med Kagemand, snegle og en kop saftevand.



Efter kagepause, fjernede vi vores fælles køkkenbord, som vi havde bygget sammen med 1. Helsingør. Pga. Vores manglende køkken inviterede,



familiespejderlejren os på kylling i cola i. Mums 😎



Da det er sidste aften på spejdernes lejr, afholdes der Afslutnings bål ved den store scene, og vejret er heldigvis fantastisk. Showet var nogenlunde det samme som ved startbålet, sang, dans og nogle insekters færden på den stort lejr.



Efter lejrbål var der en kort ophold, hvor mange valgt et forlade pladsen, men vi blev for at høre hvem den store overraskelse kunne være. Det var "Scarlet pleasure" og spillede alle deres bedste nummer og vi havde en fest. Klokken var lidt i 23 da vi lå i soveposen



Godnat og sov godt 

— Dagens mini —
Frokosttid.

Leder : Hvad er det du laver ??

Mini: Jeg skær kartofler til en lækker kartoffel mad.

Leder : Af rå kartofler?  



Søndag d. 30. Juli 2017



Godmorgen minier, klokken 6, nu er det ud af starthullerne!!!
 Inden morgenmad skulle vi pakke rygsækken, tage telte ned, bære alting op til vores fælles køkkentelt og hele marken skulle være "Gnattet" (helt ren for alle former for affald, selv flisstumper....)

Klokken 8.30 var vi endelig færdige og så kunne vi spise morgenmad.

For en gang skyld var vejret godt, og det var dejligt at sidde ved vores køkkentelt og snakke med de andre om løst og fast.

Vi skulle først med bussen, kl 13.15 så vi havde nogle timer vi skulle ha brændt af inden vi skulle slæbe vores ting ned til bussen. De sidste skejser penge brændte godt på håndleddet så vi besluttede os for at



gik en tur ned til knudepunktet for at handle i supermarkedet en sidste gang. Vi var ikke mere en lige trådt ind i det store supermarked før vandet væltede ned udenfor. Der var udsalg, på alle hylder, "tag 2, betal for 1", og det var fyldt med spejder i det store telt, men ikke ret meget på hylderne. Vi stillede os i kø, bare for at finde ud af, der er nogle der har lukket for internettet, alt for tidligt og skejsernet var nede. Men det gjorde ikke noget, for vi havde ikke lyst til at være uden for i det som DMI betegner som et skybrud.

Endelig holdt det op med at regne, og vi vendte næserne hjem mod det der har været vores lejr, den sidste uge.

Stor spejderne havde på "Natløb" hele natten, og de fik en velfortjent lur, her og der. Pga. de store mængder vand, vi har fået i ugens løb, var vi ikke sikre på om Christian og Louise, kunne køre ind over marken uden at sidde fast, når de skulle hente vores gear. Så selv om vi havde samlet alt ved køkken teltet, midt på

marken, slæbte vi alle telte, kasser, borde og bænke, ud til vejen, i en sidste kraftanstrengelse. Klokkeren 12 var det tid til at slæbe vores alt for tunge rygsække, fra vores lejr, og ca. 1,5 km, ned til bussen, på den anden side af lejren. Det var en lang tur. Endelig, 1 time og 10 minutter senere, og godt trætte, stod vi hvor det hele startede for over en uge siden. Som forventet, var alle busserne forsinket, og vi fandt et sted hvor vi kunne vente på bussen.



Endelig var det vores bus, der rullede ind på pladsen, og var tid til at komme mod Helsingør. Christian, som også er leder hos Prins Hamlet, har arbejdet som "jobber" på Spejdernes lejr, var sjovt nok, ham, der sørgede for at vi og alle de andre spejdernes kom med de rigtige busser hjem. Vi lagde vores oppakning ind i bussen, og fandt en plads. Da bussen kørte væk fra lejren, vinkede vi og tænkte på alle de fede ting vi havde oplevet hele ugen igennem.

Nu skulle vi endelig på vej hjem til mor og far, og fortælle om alle de fede ting vi har oplevet, og tage et rigtigt langt bad.

Vejen hjem gik med med at slippe af og sove lidt .

På vejen holdt vi en pause på en motorvejs stop, men der kunne vi ikke bruge de sidste "skejser" penge, så det var ikke særligt sjovt..

På vejen hjem, kørte der en bil op på siden og dytter og vinker, det var Maya's familie, og de fulgte os det sidste stykke hjem.

Bussen landede i Helsingør klokken 19.00, hvor forældrene ventede.

Tak for en FED Spejdernes lejr 2017



Tekst og billeder af Claus & Mille (lånt et par billeder her og der)

DDS

<https://dds.dk/artikel/spejdernes-lejr-2017-fik-du-det-hele-med>

Film fra TVSyd

<https://www.facebook.com/tvsyd/videos/1620505678008561/>

Statistik for lejren!

Spejder : 37.000 spejdere, heraf 5.000 spejdere fra andre lande

Lejrens størrelse : 434 fodboldbaner

Kilometer gået pr.person på alle 9 dage: 120 km

