



Spejdernes lejr 2022

På Hedeland FÆLLES OM FREMTIDEN

Dagbog for Prins Hamlets Gruppe



Søndag 17. juli 2022 (Skrevet af Claus)

5 dage til lejr - Alt martiale skal klargøres til lejren.



Mandag 18. juli 2022

33 Franske pigespejdere kom cyklende fra Nivå hvor de havde overnattet og flyttede ind på vores spejdergrund. De havde smidt nøglen til der udlejningsbil væk, så vi kørte til Nivå, og hentede alt deres udstyr med en Trailer, mens de cyklede fra Nivå til Hillerød og kikkede på slottet, og derefter kørte de til hytterne på Gl. Hellebækvej. Skridt: 6200 - 4,9 km



Onsdag 20. juli 2022 (Skrevet af Claus)

47 skotske spejdere ankom fra Skotland, halvdelen af disse spejdere skal vi bo sammen med på Spejdernes lejr, den anden halvdel skal bo hos KFUM - Fuglebjerg gruppe

Vi havde forberedt et lejrbrød for alle vores nye spejdervenner.

Fantastisk lejrbrød med sange, råb & sækkepipe musik
Theis bagte pandekager.

Det var dejligt at se hvordan spejdere der ikke har set hinanden før, kan grine og have det sjovt sammen. Vi glæder os til lejr!

Skridt: 11.300 - 8,9 km.



Fredag 22. juni 2022 (Skrevet af Claus)

Klokken 9 pakkede vi 2 trailere og kørte mod lejeren

Læssede alle vores ting ud og satte 2 telte og et køkkentelt op.

Torsten tog hjem igen og Hammermølle gav aftensmad.

Klokken 23.55 kom Derek fra de Skotske spejdere og læssede alle de ting de skal bruge på lejren af.

Aftensmad:

Spaghetti med kødsovs
hos Hammermølle

Skridt: 16.000 - 12,6 km.



Lørdag 23. juni 2022 (Skrevet af Claus)

Bussen ankom ved Helsingør hallen klokken 8 - og kørte kort efter mod lejren.

Det er meget uoverskueligt at blive sat af bussen, sammen med en masse skotske spejdere man ikke kender. Men en fremmet er bare en ven man ikke har mødt før.

Claus, havde overnattet på lejren fra fredag til lørdag, og gik op og hentede alle spejderne ved bussen.

Vejret er ikke lige så godt som de foregående dage, hvor alle varmerekorder blevet slået, og solen har skinnede fra en skyfri himmel, I dag er vejret overskyet og med en smule regn.



Da spejderne havde fundet vores lejr og diverse telte var blevet sat op, fik troppen besked på at sætte stjerneteltet op... Stjerneteltet blev sat op 3 gange. Første gang fordi det var sat på med vrangen udad, anden gang på en brandvej, og endelig fandt teltet sin plads, næsten ... For This syntes at teltet skulle rykkes lidt.... Så i alt 4 gange blev det flyttet.



Vi har gravet bålplads, og fedtfælde, Jorden her er hård som granit. Fedtfælden er kun 30x40x25 cm så det tog 2 mand en time at grave den.

Bålpladsen er 7 meter x 1 meter, men heldigvis skal man kun fjerne græstørv her. Udover det, skal vi fyldt brandspande, for ifølge lejrregulativet skal der stå 10 liter vand ved hvert eneste telt hele på lejren.

Vi har heldigvis købt et "tårn" færdig kløvet brænde, så det skulle "bare" transporteres til vores lejren. Ellers ville vores arme ikke fungere resten af lejren.



Der skulle hentes rafter til borde og andet hvor vi havde brug for rafter
41 stk. på 6m, 120 stk. på 3 m 6 stk. på 9m og 3 stk. på 12 m
12 m rafterne vejede et tons, og vi måtte være 12 spejdere for at løfte dem til lejren.



Vi bygget 3 bukke til spiseborde, og forbandt dem med rafter for at få plads til alle spejdere.
Skotterne lægger mange kræfter i, og tager godt fra.



Hamtermølle gruppe brugte det meste af dagen på at gravede et hul til en flagstang.
Ikke længe efter vejede Dannebrog stolt over det skotske farver.



Spurgte en spejder fra Troppen: **Hvad har været der fedeste i dag?**
Svar: **"At møde alle de dejlige Skotske spejdere - de er megasøde og sjove at være sammen med."**

Spurgte en af lederne fra Skotland:
What was the coolest thing today?
Svar:
"Build a fire pit for the first time."

Aftensmad: Rugbrødstoast ned hummus og gnavegrønt

Skridt: 16.500 - 13 km.



Søndag 24. juni 2022 (Skrevet af Claus)

Morgenen startede med flaghejsning og morgen gymnastik.

Spejderne, Skotske som Danske, syntes det ville være fedt at tage en tur rundt for at se på lejren, og måske lige kigge forbi en slikbutik & Spejder Sport. Imens fik lederne en velfortjent kaffe/the pause 😊👍

Efter kaffepausen fik vi rejst lidt flere telte til Mikro og familie spejdere og flyttet rundt på lejren for at undgå jordmyrer.

Efter hånden som spejderne kom tilbage fra shoppetur, begyndte der at ske ting i lejren. Skotterne som er yderst glad for at deres flag er kommet op i vinden, besluttede sig for at det kunne gøres bedre.

Så bevæbnet med en spade og tålmodighed, begyndte arbejdet på et hul til flagstang nr. 2. Og 5 timer senere vejede de 2 flag side om side.

Efter aftensmad byttede vi tørklæder med skotterne og gik vi i samlet folk til spejdernes lejr åbning.

Tørklædet er delt i 2, og er i en Dansk(rød) og en Skotsk (blå) farve.

Halvdelen af de skotske spejdere er sammen med en anden gruppe her på lejren som hedder "Fuglebjerg gruppe".

Lejr åbning på den store scene for enden af skibakken var hyggelig og Sjov 😊

Vores lejrball blev slukket af brandvæsnet, fordi det blev "lidt" for vildt.



Der var +32.000 spejdere fra 52 forskellige lande samlet på en Dansk skibakke ved Roskilde.



Efter åbningen, hjemme i lejren igen, ristede vi skumfiduser over et bål, og hyggede Mums

Aftensmad:
"Byg-Otto" med sommer grønt (kylling og bacon)
megalækkert.

Skridt: 22.000 - 14,4 km



Mandag 25. juli 2022 (Skrevet af Claus)

Hverdag klokken 6.20 er de et par stykker i lejr der står op, tænder bål koger vand og henter morgenmad.

Vi bor i underlejr "Roskilde", i yderkanten, hvor der er langt til alt.

Det tager 35 min for 2 spejdere med en vogn at hente mad på kvarters torvet og det gøres min. 3 gange dagligt.

Morgen, frokost og aften.

Flaghejsning klokken 8.00

Hvor Skotterne stolt kunne sætte deres flag, ved siden af det Danske og syng den skotske Nationalsang.

I dag var det de Grønne spejdere der satte flaget og efterfølgende "morgengymnastik" en "volapyk" - Baden Powell sang med bevægelse



Strøm er der ikke meget af på pladsen. Så vi har udviklet en "lade kasse" som vi kan ligge vores power bank i og sætte den i en container. Men "Lade stationen" som den så flot hedder har kun åben mellem 7-9, 12-13, 18-20 og ligger ved siden af mad udleveringen på kvarters torvet.... så ingen opladning i dag, for klokken nåede at blive 9.05 da vi endelig kom frem til kvarters tovet for anden gang i dag..

På kvarters torvet var der opførte et Rødt tårn, hvor på alle spejder gruppe, som boede i underlejr "Roskilde" satte et skilt med deres gruppenavn. Skiltet skulle vi producere hjemmefra, og skulle have en bestemt RAL-farve og være med navn på.



Efter morgenmad gik vi til "Stark" for at hente plader til vores spisebord.

"Stark" ligger ved siden af supermarkedet, "Spejder sport" og "55 Grader Nord".

13 plader i størrelsen 120x240cm er ikke lige noget man lige flytter 1,5 km gennem en spejderlejr.

Så vi skar pladerne over i 3 lige store stykker og kørte pladerne på vores trækvogn hjem til lejren.

Hurtig frokost

Klokken 13 havde vi forskellige aktiviteter

Skotterne tog i svømmehallen og blev vaskede.

Og kom glade og veltilfredse tilbage.

I svømmehallen lykkes det en af skotterne, "Keir," at få en fod i hovedet.

Han endte på hospitalet, hvor han fik en klap for øjet



Juniorene tog på kanotur ved Greve strand. De sejlede ud i to kanoer med Theis og Mille og fandt bogstaver. Bagefter gik de op til kiosken på Greve Havn og fik brugt skejser armbånd.

Tropen havde en aktivitet på spejdetorvet. Her skulle vi bygge en fjernstyret "Hoverboard". Opgaven og idéen var god. Samle en lille maskine lavet af pap og elektronik. Men i et telt hvor solen brager ned, og temperaturen nærmer sig de 40 grader er det svært at holde spejderne til ilden.



3 timer senere kunne vi styre 2 amfibiekøretøjer hen over gulvet. Men 3 timer hvor der skal være fokus på en enkelt opgave, kan godt være hårdt. Så inden vi slæber de sidste plader hjem til vores lejr, mente spejderne at det var tid til gruppen gav en is.

Pladerne var så tunge, at den ene trækvogn gav efter og hjulet eksede, og alt gik i stå.

Ekspedienten i Stark, fik ondt af os, og at vi stort set havde brugt hele dagen på at hente plader, og tilbød at køre de sidste plader helt op til vores lejr. Og BUM var alle plader hjemme i lejren.



Vejret havde været fantastisk hele dagen. Men under aftenen samlede der nogle skyer i horisonten og lyn og torden nærmede sig langsomt. Vi samlede ting sammen, strammede telte lidt op, og fandt en kop, med noget at drikke og ventede på at regnen ville komme. Vi kunne høre larm og "tumult" i det fjerne og råb og larm kom hurtigt nærmere. Men inden vi nåede at reagere og helt ud af det blå, væltede 4 stjernetelte hos lejrene rundt om os.

Vi fløj op for at sikre vores stjerneteltet, som var det eneste der stadig stod, men i samme sekundet kom 2 stød, som kun var endnu kraftigere og flåede pløkkerne op, og kastede dem over i næste lejr, og teltet fyldte efter. I samme sekundet åbnede himlen sig, og regn i mængder ikke set før væltede ned fra himlen.

Go 'Nat løb (Skrevet af Claus)

Adventurespejd har spurgt Dinizuli, om vi ville stå for en post på SL22 mandag - tirsdag og fredag. Posten skal kunne håndtere 1.000 spejdere pr. aften mellem klokken 19.00 og 22.00. Posten er en knobs stafet, hvor 2 patruljer konkurrerer mod hinanden.

Posten er i 2 sværhedsgrader, en for Junior og en for troppen. Hver gang en patrulje melder "til", fortalte vi spejderne om Dinizuli og derefter udleverede vi et armbånd til alle spejdere hvor der står "Kvalificeret til DINIZULI"

Armbåndet er kun lavet i 3500 eksemplarer og vil være eftertragtet mellem de 35.000 spejdere på lejren, og en super god reklame for vores løb.



Go'Nat løbet gik fantastisk, og det var uden tvivl pga. de mange spejdere, som normalt hjælper til på årets barske Dinizuli løb, Tak til alle de Spejdere der havde valgt at hive nogle timer ud af deres spejderlejr, for at hjælpe på Dinizuli's Go'nat løb knobspost.

YouTube video - <https://www.youtube.com/watch?v=N9Pw2eNZq0Q>



Aftensmad: Thailandsk blomkål

Skridt: 22.000 - 17,4 km.



Tirsdag 26. juli 2022 (Skrevet af Claus)

Flaghejsning stod Ålgårde Søspejdere for.

Efter flagene var sat stod "De Danske Spejderkorps Tamburkorps" og spillede, fordi der var en pige hos 1.Helsingør der havde fødselsdag.

I dag havde vi brug for en "Fridag" og gøre hvad vi havde brug for.

Nogen gik på Spejdertorvet og handlede i Spejdersport og Supermarkeder, andre spillede kort eller læste en bog.

Da Markus & Max kom til lejren gik de i gang med et hængekøjestativ og et køkkenbord.



Selv prøvede jeg kræfter med bagning og åben ild. En disciplin jeg altid godt har haft lyst til at afprøve.

Så der blev bagt Boller i den ovn vi har medbragt. Men dette blev ikke den store gastronomiske oplevelse, jeg havde håbet på. Ovnens skal normalt isoleres med et jordlag, men da vi ikke har løs jord på lejren, var det ikke en mulighed. Så bollerne blev brændt i bunden men rå i toppen, fordi ovnen ikke blev varm nok.



Vi havde også medbragt en "Dutch oven" –

En meget tykbundet gryde med låg.

Gryden stilles ind i bålet og virker som en ovn, som er meget svær at kontrollere varmen på.

"Grydebrødet - Version 1" fik lide rigeligt nok, og var desværre helt dødbagt i midten, fordi jeg ikke havde lagt gløder på grydens låg. Fuldstændigt uspiseligt....

Klokken 19.00 startede **Go 'Nat løb** hvor Dinizuli fik besøg af 1000 nye spejdere

Imens nogle af os tog en aften mere med Go 'Nat løbet havde "kong Olav kvarters" Planlagt et lille **"5-kamp"** for troppen i alle Helsingør grupper.



De 5 poster de blev udsat for, var

- Spise roulade
- Kaste og gribe æg
- Tøjtårn
- Hoppe over tørklæder
- Lave en sang over Aquas "I'm a Barbie Girl"

Viktor gik "all in" for holdet og klaskede et æg ud i panden, hvilket fik post mandskabet til at give ekstra point!

Aftensmad: fladbrød med kylling og grønt

Skridt: 15.400 - 12,1 km.

Onsdag 27. juli 2022 (Skrevet af Claus)



Efter morgenmad og flaghejsning, samlede hele Roskilde lejren i den gamle grusgrav som vi kalder "fedtfælden", syd for søen. Hvor var der arrangeret aktiviteter for alle spejdere i alle aldersgrupper.



De små legede med Lego og spillede på spande, ved scenen.

De store kunne frit vælge mellem 12 aktiviteter fordelt ud over hele området. Fodbold, med handicap, renser vand gennem jord, labyrint, helvedes bakken og meget mere ...



Ved 12-tiden kom de prins Hamlet spejdere der skal være på halv lejr -familie, mikro og mini spejdere. Glade & grinede væltede spejderne ud af bussen. Tydeligt at se de havde glædet sig til at komme på spejdernes lejr. Theis viste dem vej ned til vores lejr.

Astrid har kastet sig ud i alt lærer 2 af skotter at tale Dansk og har været gennem alt fra Alfabet til "Rødgrød med fløde"



"Grydebrødet - Version 2"

Oven på gårdsdagens nederlag, sådan rent brødmæssigt, er det vigtigt at komme op på hesten med det samme ..

Denne gang blev der lagt gløder rundt om gryden samt på låget.

Resultatet var meget bedre end forventet.

Skorpen havde stadig fået for meget, med brødet var gennembagt og smagte dejligt.

Der gik heller ikke længe før det hele var væk. Mums

Fælles lejrbrøl i Kvarteret "Kong Olav"

Altid dejligt at være sammen med alle Helsingør spejderne.
Der blev snakket om løst og fast sunget, fortalt vittigheder & Jack spillet guitar.

Dejlig aften 😊

Aftensmad: "fremtidens bolognese" (pasta med kød og linser)
Skridt: 24.000 - 18,9 km.



Mikroerne - Onsdag 27. juli 2022 (Skrevet af Theis)

Efter en god bustur fra Helsingør ramte vi lejren omkring klokken 10.45 hvor vi blev mødt af Theis på hans blå cykel. Vi gik ned til lejren og allerede på vejen mødte vi Torsten og Claus som stod og vinkede til os - vi fik også prøvet toilet nummer et!

Nede i lejren pakkede vi først vores ting ud og derefter spiste vi frokost som var madpakke. Så blev vi enige om at vi skulle tage ud og kigge på den store lejr - vi gik op til toilet nummer 2 - derefter til minisupermarked og den røde port - og toiletbesøg nummer 3 - derefter besteg vi Roskilde bakke og så lejrflammen - og så ned og købte slik i supermarkedet - og toiletbesøg nummer 4 - vi tænker målet er at prøve alle toiletter på lejren den første dag!

Tilbage i lejren lavede Karen og Noah mad - vi skulle have fremtids Bolognese med grønne linser og pastaskruer. Efter opvask var der lejrball og bagefter læste vi Blåbjørn som nu har indgået kontrakt med sidste-sekunderedningsdragen Mac. Vi var lidt længe om at falde i søvn fordi "vi bliver aldrig trætte".

Glade spejderhilsner

Mikroerne - p.s. 🎵 hej spejder vil du bære ved...? 🎵



Minierne - Onsdag 27. juli 2022 (Skrevet af Anne)

Vi mødtes ved Helsingør Hallen kl. 9:30 og fik lov til at sidde på 1.sal i bussen. Der var heldigvis ikke så langt, og da vi kom frem, var Theis der og tog imod os.

Der var rigtig langt med oppakning ind til vores lejr. De andre havde sat vores telte op, så vi kunne tage direkte til Fedtfælden hvor der var fælles arrangement for hele Roskilde underlejr.

De var nået til en fælles dans da vi ankom og det faldt ikke helt i miniernes smag. Det gjorde den store sø i grusgraven derimod og de gjorde et ihærdigt forsøg på at fylde den med sten.

Vi gik en tur rundt i lejren og fandt nok lejrens vigtigste aktivitet - Supermarkedet. Skejser armbånd blev afprøvet og dem der var problemer med, måtte vi lige løse, så nogle fik set hele 2 forskellige supermarkeder.

Vi havde fælles lejrball i Kong Olav området og ved sengetid læste Anne Monster Jagten.



Torsdag 28. juli 2022 (Skrevet af Claus)

I dag var det vores tur til at sætte flaget og stå for morgen gymnastik.
Harald fyldte 6 år og fik sunget fødselsdagssang med Krokodille, Tiger og Løve.
Kæmpe Tillykke

Efter morgenmad tog alle de store spejdere til "Total Portal" dag.
Så det var tilbage i grusgraven ... i den anden ende af lejren, syd for søen.
Så klokken 10, om morgenen havde vi gået de første 6.500 skridt.
Total portal var 6 poster fordelt over hele "fedtfælden"
En kæmpe store grusgrav med søer og stejle skranter.
Danske & Skotske tropsspejdere blev delt op i grupper af 6,
for at gennemføre de 6 poster.

Patruljerne fik hurtigt navne og kampråb... her et par stykker.

"Elsinor hotties"

"Wildcats"

"The cool ones"

I den var at bruge 45 min i hver verden /post,
og der efter og videre til den næste

Post 1 - Dans - Party On!

Post 2 - Skovstratego

Post 3 - kodepost

Post 4 - kaos Volley

Post 5 - fandt den ikke ...

Post 6 - VR

VR - En spejder A, fik plade for øjnene, en mobiltelefon monteres på pladen - video opkald til en spejder B, uden for banen skal nu guide spejder A gennem en forhindringsbane. Genialt.....

Der var delte meninger for hvor godt Total portal dag var som helhed, men de spejdere jeg spurgte, gav dagen 8 på en 10 skala. Fed dag ...



Torsdag aften holdt vi Kultur aften klokken 19.30
 I havde aftalt med skotterne at vi skulle smage forskellige nationalretter, fra vores 2 lande Danmark og Skotland. Så vi samlede alle de skotske spejdere, her i lejren. Vi havde taget et Julemands kostume med og det var der jo en der skulle ha på - sååååå..
 Så ture gik igennem alle Helsingør lejrene med sangen "Nu det Jul igen og Nu det Jul igen" osv.
 "Center Julemand" hvor de små, og et par stykker af de store, fortalte hvad de ønskede sig. Jeg fik det til 4 stk. Droner, 3 stk. ponyer og 2 stk. AK47, og meget, meget andet ..



Vi havde lavet "risalamande" og skotterne havde taget "Haggis", en sodavand der hed "Irn-bru" og nogle kikse-karamel "Caramel"

Spændende at smage Haggis, smage godt, tærteagtig, og skotterne var vilde med risalamande. Skotterne havde inviteret nogle Canadiske spejdere og pludselig var vi mange spejdere på grunden, og det trak endnu flere til. Inden vi fik set os om, havde vi Spejdere fra Sverige, Norge, Frankrig, England, Skotland, Irland, Canada, Østrig & Danmark
 Klokken lidt over midnat, var der igen ro i lejren.



Aftensmad: BBQ-gris ned Coleslaw
 Skridt: 21.200 - 16,7 km.



Junior tur - Torsdag 28. juli 2022 (Skrevet af Pernille)

Dagen startede med en tur i det høje græs, hvor vi var ude og fange Danmarks farligste dyr... flåten. Vi havde et kæmpe hvidt klæde som vi trak igennem græsset, og med klisterbånd satte vi flåterne fast på et stykke hvidt papir. Vi kiggede på dem i et mikroskop, og talte de seks ben (når den bliver større får den to mere) Damen fra Roskilde UNI fortalte mange spændende ting om flåten, bl.a. at den er i familie med edderkopperne. Vi fangede 26 stk.

Bagefter gik vi i gang med "Det store mysterium"

Sammen skulle vi løse mysteriet om Vibe patruljen som var blevet sendt hjem fra spejderlejr pga. Roskilde syge. Vi fandt ud af at de var blevet syge af de slikkepinde som de havde købt ved Yrsas bod. Der var en forsker der havde puttet noget i slikkepindene, så han håbede at det hele ville blive lidt mere grønne, ved at spejderne skulle mere på wc. Men han havde ikke regnet med at de ville spise så mange slikkepinde.

Vi løste det og vandt et tattoo "Tak for lort"

Vi gik en slentretur på spejder torvet, hvor vi fik en "varm hund i sovepose" (hotdog) og noget koldt at drikke. Vi fandt en god plads i skyggen, endte næsten med at give "Hive five" til prinsesse Benedikte som lige kom forbi.

På vej hjem, syntes de friske junior piger at den sidste energi skulle bruges på at bestige Roskilde bjærg. Nedturen gik rullende (læs: konkurrence om hvem der kunne rulle længst ned mod senen)

Glade spejderhilsner

Juniorerne



Mikroerne - Torsdag 28. juli 2022 (Skrevet af Theis)

I dag skulle vi til Roskilde Vikingemuseum og høre historien om Erik Den Røde - manden der skulle fortælle, var norsk og vi forstod ikke et hak af hvad han sagde, men der var en udstoppet høne og nogle piger der blev ved med at slå hinanden ihjel - og så skulle vi prøve at komme ombord på en sejlbaad fra vikingetiden –

derefter gik vi og gik vi og gik vi meeeget langt –

vi nåede i slikbutikken og i lejren lavede Sigurd og Ida Snitzelburger og kartofler med pesto.

Om aftenen var der jul i juli med risalamande og skotterne serverede Haggis.

Nu skal vi ind og høre mere til Blåbjørn - men vi ved ikke hvor langt vi når for måske kunne vi godt blive trætte alligevel!

Glade spejderhilsner

Mikroerne - p.s. - send mere slik



Minierne – Torsdag 28. juli 2022 (Skrevet af Anne)

Skal man virkelig så tidligt op??

Klokken 7 var der morgenmad og flaghejsning klokken 8.

Vi gik derefter ned i aktivitetsområdet mens vi spejdede efter gode steder at kaste sten i søen..

Vi fandt et godt sted og gik derefter til selve aktivitetsområdet hvor Anne troede vi skulle klatre. Der var lang kø, så det gad minierne ikke. Vi fandt i stedet en forhindringsbane hvor vi også kunne lave Baden-Powell tørklæder.

Vi blev sendt videre for at lave tryk til tørklæderne i Future World. Undervejs kom vi til et amfiteater med latin dans, minierne var mest optaget af de mange trapper og plateauer og ikke helt i dansehumør.



Efter frokost gik vi ud af lejren til en togbane med minitog som man kan sidde på og få en tur. Det blev til hele fem ture og efterfølgende tog vi veterantoget hjem. Det kører forbi vores lejr, så



vi vinkede til alle andre i lejren da vi kørte forbi. Der var lang vej hjem fra toget for vi var jo nødt til at køre helt ned til supermarkedet og lige handle ind. Det der med penge til slik hver dag og selv få lov at betale er altså et hit. Der var Culture Evening hvor julemanden kom forbi og vi fik risalamande og skotterne havde Haggis med. Vi sluttede dagen med Monster Jagten.



Fredag 29. juli 2022 (Skrevet af Claus)

Det har været rigtig koldt i nat, 8 grader, og der er nedre grænse for de fleste sommersoveposer.

Dagen startede med at vi vækkede spejderne ned "Trololoo"

Morgenmad og efterfølgende flaghejsning som 1.Helsingør stod for.

Solen skinner fra en skyfri himmel igen i dag, og da vi alle sammen havde fået lidt for meget sol dagen før, fik alle lov til at gøre hvad de havde lyst til.

Skotter tog til Bingo et sted hvor man skulle være over 17 år, men dette viste de ikke ..

4 spejdere der var kommet forsendt hjem i går og fik lov til at tage opvasken fra dagen før

Junior var rundt og løse 5 forskellige opgaver for at få "Fælles om Fremtiden" mærket

Troppen havde kun fået 3 pladser til "Escape Room" Så Sofia, Frida og Mille, tog turen til Spejdertorvet, for at løse koder. De syntes det var spændende, og havde bla. kravlet mellem 2 telte under jorden.



Go´Nat løb

Det var 3 og sidste aften, med vores Dinizuli Knobsstafet.

Posten kørte som en velsmurt maskine, og det var meget tydeligt at Spejderne syntes det var sjovt



10 minutter for lukketid, meldte en junior patrulje på 3 spejdere og 3 spejderledere, KLAR!

Men da der ikke var nogen som patruljen kunne konkurrere mod, blev de sat op med deres egne ledere.

Spejderne tøvede, og lederene meldte klar. Jeg fortalte spejderne, af det ville være forståeligt hvis de tabte til lederne, men hvis de vandt, ville de have håneretten i al evighed.

Ca. 12 minutter senere, løb en af spejderne over målstregen, stærkt forfuldt af en meget forpustet leder.

Spejder hoppede og dansede, og gik højlydte og stolte hjem, med deres slukørede ledere bagved .

Da vi kom hjem til lejren, var der allerede tændt op i bålet Lederbål, og de mindre spejdere sov trygt i deres sovepose, og vi fik en velfortjent ledersnak rundt om bålet.

Aftensmad

Bix med bearnaisecreme

Skridt: 19.000 – 14,9 km.



Minierne – Fredag 29 juli 2022 (Skrevet af Anne)

Mikroerne skal altså ikke så tidligt op!!?! Der var stor utilfredshed og en del træthed at spore hos minierne, men svaret var fra Anne, at det er fordi de ikke er så længe om at finde deres tøj og spise morgenmad- eller de får hjælp af de voksne.

Vi startede med flaghejsning og yoga for alle var lidt stive i kroppen. Det har været koldt i nat.

Vi har fundet ud af at man kan få et mærke "Fælles om fremtiden" hvis vi når 5 forskellige typer aktiviteter. Vi fik den gule for at være på

Forhindringsbane og lave tørklæder - så der skulle nås 4 poster i dag, da mange spejderne skal hjem lørdag.

Blå post: Emnet var psykisk sygdom og vi fik en snak om diagnoser og hvordan vi ser og opfatter verden. Vi skulle kaste med svampe med maling på sætninger med fordomme.

Grøn post: vi foldede flip flapperne og blev sendt ud og møde nye spejdervenner og spørge dem om hvorfor de var spejdere og om gode oplevelser.

Rød post: Spejdermuseet. Dette var nok den post som var sværest for minierne og også pænt kedelig.

Vi lagde ud med at skulle afstandsbedømme forskellige vartegn fra vores position. Det var de ret skrappe til. Dernæst var det divisionen og gruppens historie. Her opdagede vi at Prins Hamlet er den 2. Ældste gruppe i Øresund Division. Så kom vi til spejder værdier og det var svært for minierne var ret trætte. Vi fik heldigvis en del hjælp fra de frivillige ledere og vi fik alle en spejder god gerning guldmønt, så vi husker de gode gerninger.

Sidste opgave var en spejder dagbog. Men minierne var så trætte, at vi fik opgaven med og gik tilbage til lejren for at få frokost.

Efter frokost havde vi fået booket en tid til at bygge Lego-robotter og programmere den til at vise vejret i forskellige byer. Den tog solbriller på eller holdt paraplyen op. Det syntes minierne var ret sjovt og sejt. Den aktivitet gav os det sorte klistermærke. Robotaktiviteten var i et telt med skygge og ro, så dagbøgerne blev lavet. Minierne tegnede den bedste aktivitet de havde oplevet, her var de gennemgående temaer,

Robotter, mini toget og supermarkedet med slik.

Vi gik til info teltet og så var mærket i hus.

Vi mødte også politiet. De går rundt og passer på os. Vi fik en snak om hvad der var i deres lommer og tasker og så en rigtig patron og deres håndjern. De havde også et kompas - præcis magen til det som Isack have med.

Tilbage i lejren fik vi hygget os med de andre spejdere.

William R. som er junior har fulgt med os rundt da Anne er hans mor. Han har gået rundt med en flot solsikke snor om halsen. Han og Victoria blev hentet fra lejr fredag aften, da man skal slutte mens lejren er bedst og William var blevet meget overvældet af alle de messesker og ting man kunne opleve. Victoria tog med, da hun så sin far og farmor. Dagen blev afsluttet med Monster Jagten hvor Ilddragen Ferno endelig blev reddet fra den onde magi der var kastet på ham. Anne rykkede ind og sove i det store minitelt med drengene mens Sigrid sov med sin far og brødre.



Lørdag 30. juli 2022 (Skrevet af Claus)

Dejlig blå himmel

I dag er nedpakningsdag

Alle rafter konstruktioner skal tages i dag
Skotterne skal have pakket deres rygsække
taget telte ned og transporteret det hele
på tværs af lejren til deres trailer, som
kører mod Skotland i aften.

De skal først med et fly i morgen.



Politiet har været meget synlige på lejren, og det har
være rigtigt rart.

2 Politi betjente kom gående forbi vores lejr, for at
bytte mærker.

De havde nogle gule reflekser, formet som en politibil,
som de byttede for mærker.



"Grydebrødet - Version 3"

I dag er sidste dag hvor vi
har en bålplads, hvilket
betyder at vi skulle brænde
det sidste brande af.
Så jeg besluttede at
forsøge mig med
grydebrød v3. Forsøge at
holde 180 grader i 90
minutter.



Det var ikke helt nok, men efter 1 Time og 45 minutter senere er det næsten perfekte brød færdig.



Frokost:
Hotdogs med hjemmesylt

Lejren er ved at være slut, og det var tid til at komme til Afslutningsbål
"Luftens helte" (Disney sange) kom og spillede - supergodt.

Musik som alle kunne synge med på unge som gamle.

Men bedst af alle nummer, var nu da en af sangene sagde:

Inden næste nummer vil jeg kun sige to ord.....
Mille kikkede på Max og sagde. "Er du klar???"
Og inden Max nåede at svare på spørgsmålet, rungede det ud i Højttalerne. "**Hakuna matata**"

Efter "Luftens helte" var der en times pause før "Jung" spillede til klokken 23. Der var mange der gik, inden koncerten startede.

Det var efter sigende en fed koncert.

Bare arveligt af det ikke var en engelsk syngende kunstner.

PS. Lejrbålet holdt hele aftenen og blev ikke slukket af brandvæsnet.

Aftensmad: Verdens største Picnic



Skridt: 17.500 – 13,5 km.



Minierne - Lørdag 30. juli 2022 (Skrevet af Anne)

Spejderne fik lov til at sove længere, så vi spiste morgenmad efter flaghejsning og gymnastik.

Vi sagde farvel til Sigrid som skulle videre i sommerhus med familien.

Lauges farmor og farfar kom kl. 9 og kl. 10 drog vi afsted for at vise dem lejren. Vi havde ingen planer idag, pga besøg, så stemningen var en tur i Spejdersport efter de sorte tørklæder og så selvfølgelig supermarkedet. Desværre var der ikke flere tørklæder, men så fandt vi andre fine ting. Williams forældre mødte os i spejderbyen.

Til frokost var der hotdogs, da aftenmaden skulle være picnic/madpakke.

Max far kom om eftermiddagen og så nåede vi da også en tur i Roskilde underlejr supermarkedet. Vi har ikke manglet slik og sodavand.

Lauges far kom også om eftermiddagen.

William og Max tog hjem inden lejrball med deres forældre.

Hele Prins Hamlet gruppe og skotterne tog samlet til afslutnings lejrball. Har spist madpakker mens der var underholdning på scenen. Efter picnic kom Bandet Luftens Helte og spillede Disney musik. Det var virkelig højt men også ret sejt. Da det var slut tog de sidste minier Lauge, Isack og Arn hjem.

Så var Anne helt alene tilbage til 2.del af lejrball hvor Jung kom og spillede.

Minierne skulle egentlig havde været med på lejr til søndag, men søndagens program var ikke sjovt for minier, så Anne lavede en plan B for dem.

Minierne – Søndag 31. juli 2022 (Skrevet af Anne)

Der var ikke nogen egentlig morgenvækning da der kun var kold morgenmad.

Så skulle lejren brydes ned.

Alle telte blev slået ned, rafter båret til samlingsplads, tørv skulle på plads alle de steder vi havde gravet og alle spåner skulle samles op. Der blev gået i rækker gennem pladsen for at fjerne alt der ikke hørte til - selv små barkstykker skulle væk. Det var en stor og ret kedelig opgave.

Så var det afsted til busserne. Der var desværre 3 timers forsinkelse i forhold til planen, så det var en lang tur hjem. Tusinde tak for en helt fantastisk lejr og lån af jeres skønne børn. De og jeg har fået en helt uforglemmelig oplevelse som vi kan snakke om i mange år.

Næste landslejr er i 2026.



Søndag 31 juli 2022 (Skrevet af Claus)

Næsten alle rafte konstruktioner er taget ned og rafterne er lagt ud til vejen, så en lastbil kan hente dem og køre det hele til Gurredam. Nu mangler vi kun et fjerne alle vores telte, sløjfe bålet, gnatte (samle alt affald op fra græsser) og vente på at Skotterne skal med bussen.

Efter vi havde lagt græstørv over den nedlagte bålplads, hjalp alle spejdere til med at få tilpasset terrænhøjden igen, til tonerne af Van Halen's "JUMP"



Der blev signeret på tørklæder krammet og grædt, da det var tid til at Skotterne skulle afsted mod Bussen.



Gruppekram som TAK for en fantastisk lejr, inden Skotterne gik afsted mod busserne.



Selv skulle vi med bussen til Helsingør en time senere. Tiden blev brugt på at reflektere, slappe af og spillekort.



På Spejdernes Lejr 2017, lavede Politiet kontrol på alle busser. Bremses, køre / hviletid osv. Og det gjorde de også i år, hvilket betød at alle busser var minimum 2½ time forsinket...



Efter alle vores spejdere var gået mod bussen blev Mille, Torsten, Simon og Claus blev tilbage på Hedeland, og ventede 3 timer før der blev åbnet for at der måtte køre biler på pladsen. 2 biler og 2 Trailere, blev fyldt til bristepunktet, inden vi vendte næsen mod Helsingør. Skridt: 20.400 – 16,1 km

TAK FOR EN FANTSTISK SPEJDERNES LEJR 2022 på HEDELAND

Billeder, tekst og opsætning af Claus Jørgensen – Tropsleder - Prins Hamlet Gruppe

Lånt billeder fra Mille, Anne og Astrid

Officielle SL22

Billeder

<https://foto.sl2022.dk/>

Videoer

Ankomst til SL22

<https://www.youtube.com/watch?v=u7aFCtjNKCs>

SL22 Afslutningslejrball,

<https://www.youtube.com/watch?v=u7aFCtjNKCs>

Fakta om Spejdernes Lejr 2022

+32.000 spejder

147 grupper fra 37 lande

51 nationer repræsenteret på lejren.

Samlet antal dage : 10 dage

Samlet antal Spejdere: 50 Danske, 27 Skoske

Samlet antal skridt for alle 10 dage : 189.400 skridt - 149,6 km pr. spejder

Samlet antal billeder : 3020









